

De God die zich verbergt

Voorwaar, U bent een God die zich verborgen houdt,
de God van Israël, de Heiland

(Jes. 45)

Jesaja 45 begint als volgt: 'Zo zegt de HEERE tegen (...) Kores'. Kores, koning Cyrus (ong. 500 v. Chr.), grondvester van het Perzische wereldrijk, te beginnen in het huidige Iran. Kores rukt op in westelijke richting, overtuigt zelfs een groot gedeelte van Klein-Azië. Hij verslaat de Babyloniërs die het volk van God – Israël – in ballingschap hebben gevoerd. In het jaar 538 v. Chr.vaardigt hij een edict uit waarin hij de Joden toestemming geeft terug te keren naar hun eigen land.

Bij het eerste horen – hardop lezen – van Jesaja 45 denk ik: Dit kan niet waar zijn. Wat niet? Dat de HEERE koning Kores zijn 'Gezalfde' (Messias) noemt. Een hoofdstuk eerder: 'Mijn herder' en verderop in de profetie: 'Een man van Mijn raad' (46:11), 'een roofvogel'. Hem grijp ik 'bij zijn rechterhand', om 'al Mijn welbehagen' uit te voeren. 'Mijn raadsbesluit houdt stand'. Uit Jesaja 53 weten wij dat het welbehagen van de HEERE door de hand van 'de Knecht des HEEREN' voorspoedig zal zijn.

Kan dit alles samengaan? Sluit de ene profetie de andere niet uit? Kores, een heiden en toch Gods gezalfde. Tweemaal lezen wij dat hij de HEERE niet kent. Hij loopt veel volken onder de voet, terwijl hij Israël laat terugkeren naar het beloofde land. Zo komt er een einde aan de Babylonische ballingschap. Zo ook wordt er een begin gemaakt aan de herbouw van de tempel in Jeruzalem. In Ezra 1 zegt Kores dat de HEERE, de God van de hemel aan hem alle koninkrijken der aarde heeft gegeven en hem heeft opgedragen een tempel voor Hem te bouwen te Jeruzalem. Tevens vraagt hij van de Joden voorbede voor hem en de zijnen: Bid voor mij tot 'de God van de hemel' (Ezra 6). Deze koning wordt door de HEERE zelf 'Messias' genoemd. De HEERE gebruikt hem om de weg te effenen voor de ware Messias, Koning JEZUS! Zoon van God, zoon van David, Davids Here.

Dat de HEERE zo te werk gaat, is in strijd met onze voorstellingen van de Messias. Dat was reeds zo in de tijd van Jesaja. 'Dit klopt niet', zeggen de Joden. 'Van nature' zeg ik – zeggen wij – hetzelfde. Totdat bovenstaande woorden van Jesaja 45 ons hart raken: het woord van de verborgen Verlosser, de Heiland. Door het geloof zien wij 'de Onzienlijke' (Hebr. 11). 'Voorwaar, U bent een God die zich verborgen houdt'. En zo – verborgen – bent U de Heiland! Dit spoort niet met onze 'mythe van zelfverlossing' (H. De Jong). Dit heeft alles te maken met wat de apostel Paulus noemt 'het dwaze van God' (1 Kor. 1), of 'de wijsheid van God' (1 Kor. 2).

Wat de HEERE wil hebben, *schept* Hij (45: 8). Uit het niets. Uit het 'toehoe wabohoe', 'woest en ledig', duisternis (Gen 1). 'Toehoe' klinkt in Jes-

aja 45 tweemaal, wanneer de HEERE zegt: 'Ik heb niet in het verborgene gesproken' (vs. 18 – 19). Ik heb Mij niet teruggetrokken in de leegte, in duisternis. Ik roep: 'Licht!' en er is licht. 'Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die in de schoot van Vader is, die heeft Hem ons geopenbaard' (Joh. 1). De God die zich verbergt, openbaart zich. 'Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien' (Joh. 14). 'Verborgene die bij ons zijn' (Liedb. '73, G. 75). De Almachtige, machteloos gebonden, zwak en gebroken. Het eeuwige Leven, nedergedaald in het rijk van de dood. De Opstanding zelf, begraven. Is dat mijn Koning? Hij?

God, raadselachtig verborgen. Een baby in een kribbe. Een vluchteling. Een asielzoeker. Een Man aan een kruis. En toch: de Heiland! Verborgene. Gods werk in de geschiedenis is niet aan te wijzen op grond van onze waarneming. Gods werkelijkheid ontsluit zich uit-

sluitend voor het oog van het geloof! De HEERE houdt zich schuil. Eertijds achter Kores. Vandaag achter ... Putin? Achter Trump? Assad? 'Voorwaar Gij zijt een God die zich verborgen houdt'.

'Ik heb niet in het verborgene gesproken' (verg. 48:16). Hoe is Uw Naam? 'IK BEN', 'IK ZAL ER ZIJN'. Mijn verborgenheid is niet Mijn afwezigheid. Dat *ziet* u niet, maar dat zeg Ik u. Houd het u voor gezegd!

Dit mysterie is voor wijzen en verstandigen verborgen, maar aan kinderen geopenbaard. De Leeuw openbaart zich onder de Kruis-gestalte van het Lam. Niet eindeloos. Aan de verborgenheid van de Verborgene komt een einde. Jezus zegt: Ik kom spoedig. 'Wij zullen God zien gelijk Hij is' (1 Joh. 3).

M. Verduin, Zeist